

Milan is alleen

Talig oefenmateriaal

Tekst: Ilona Plichart
Foto's: Jimmy Kets


klare taal, goed verhaal


krant • tekstadvies • boeken



Trek een lijn.



papa Milan



de buurvrouw



Igor



De mama
van Amin





Omcirkel **straat**



Ja, ik wil een heel jaar Wablief thuis ontvangen.
Ik betaal 28 euro voor 48 nummers (in België).

Naam: **Voornaam:**

Straat: **Nummer:**

Postnummer: **Gemeente:**

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wie betaalt Wablief?

Ravage in Caïro: "Niets staat nog recht"





Omcirkel **zoon**





Omcirkel **ziek**



CHRONISCH ZIEK ZIJN

5
CHRONISCHE AANDOENINGEN
VERTELD IN FEITEN EN CIJFERS

STREVEN NAAR EEN KWALITATIEF BETERE TOEKOMST

De beste zorg begint met aandacht.



Wat is goed? **Omcirkel.**



staart

straat

staat



boek

poek

doek



feets

feest

feesf



krant

knart

krart



Luister en schrijf de juiste letters.

Igor is w____r ziek.

De b____rvrouw komt morgen.

Igor sl____pt.

Ze h____lpt Milan.

Milan is gr____g alleen.

Lotte g____ft een feest.

Dank je w____l.

Hij koopt een h____md.

M____g hij komen spelen?

Er was ch____ps.

Wil Milan iets dr____nken?

De mama tr____st.



Trek een lijn. ○



Milan leest de krant. ○



Milan twijfelt. ○



Milan geniet in het park. ○





Goed of fout? **Omcirkel.**



Buurvrouw heeft taart bij. goed fout

Buurvrouw gaat naar Japan. goed fout

Amin is jarig. goed fout

Milan vindt praten moeilijk. goed fout

Milan gaat niet naar
het straatfeest. goed fout



Wat is goed? **Omcirkel.**



Ze zitten met twee op de zetel.

Buurvrouw moet voorlezen.

Buurvrouw brengt Igor naar school.

Buurvrouw is fier.

Buurvrouw heeft een glas wijn vast.

Buurvrouw opent de deur.





Wat is goed? **Omcirkel.**



Igor heeft een kaart vast.
Igor rent al de straat op.
Igor wil niet mee.



Amin danst door het huis.

De mama van Amin troost.

Mag Igor eens komen spelen bij Amin?



Igor is weer ziek.
Milan moet morgen werken.

De buurvrouw komt morgen.
De hele dag.
Spelen met Igor.

Igor huilt.
'Buurvrouw gaat weg.
Dat wil ik niet.'

Milan twijfelt.
Wil hij dat Igor speelt bij andere mensen?

Ze zegt:
'Jij bent Milan.
Je bent een geweldige papa.
Je bent vaak alleen.
Je vindt praten moeilijk.'

Milan knikt naar buurvrouw.
'Ik kom.'